

Ελλειμμα επιχειρηματικότητας και... οι επιχειρηματίες στη φυλακή

«Συνελήφθη για χρέη στο Δημόσιο 55χρονος επιχειρηματίας», «Συνελήφθη επιχειρηματίας στο Βόλο», «Συνελήφθη επιχειρηματίας στη Χαλκιδική».

Πανομοιότυπες, κατά χιλιάδες τους τελευταίους μήνες, εμφανίζονται στον ηλεκτρονικό και έντυπο Τύπο οι ειδήσεις για «επιχειρηματίες στη φυλακή». Ωσάν να γράφονται όλες από την ίδια πένα. Καταιγισμός περίεργος. Σπανίως με ονοματεπώνυμο, πάντοτε όμως με την ίδια

λέξη - ρετσινιά: «επιχειρηματίας». Προφανώς «προς παραδειγματισμό» και εκφοβισμό, με σκοπό να προστρέξουν οι χρωστούντες στις εφορίες. Μια απλή αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης Google βρίσκει 98.200 ελληνικά άρ-

θρα στα οποία αναφέρεται η φράση «συνελήφθη επιχειρηματία». Πόσο, όμως, διαφέρει αυτού του είδους η «κλαδική διαπόμπευση» από τις ρατσιστικές «ειδήσεις» περί «Αλβανών κακοποιών», «Γεωργιανών μπράβων» ή «αθίγγανων απαγωγέων παιδιών»; Ο παράνομος είναι παράνομος, είτε είναι επιχειρηματίας είτε είναι δημόσιος υπάλληλος είτε είναι πολιτικός.

Ας μην ασχοληθούμε εδώ με το κατά πόσον η δαμόκλειος στάθη της διαπόμπευσης είναι αποτελεσματική και κατά πόσον η ατομική πρόσκληση προς ρύθμιση των χρεών θα είχε τα ίδια ή και καλύτερα αποτελέσματα, εφόσον συνοδευόταν από πραγματικές κυρώσεις. Δεν είναι, άραγε, γνωστοί στην εφορία δύοι της χρωστούν; Ποιος όμως λαμπρός νους θεώρησε πώς η κλαδική διαπόμπευση θα λύσει το πρόβλημα; Ή μήπως έγινε και πάλι

απερίσκεπτα, με το επιπλέον όφελος του «θεαθήναι»; Για να δουν κάποιοι πως «να, κάνουμε δουλειά εμείς εδώ στην Ελλάδα. Φυλακή τους βάζουμε».

Σκέψητε, όμως, κανείς απ' όλους αυτούς τους φωτίρες τις παράπλευρες απώλειες. Σκέψητε κανείς τη ζημιά που κάνει η επανάληψη της ίδιας «ειδήσης» στους νέους αναγνώστες, ακροατές και τηλεθεατές, σε αυτούς που η Ελλάδα δηλώνει πως θα στηρίξει την «καινοτόμο» ανάπτυξή της.

Σκέψητε κανείς πως έτσι προστίθεται άλλο ένα βαρίδι στην ήδη κακόφημη εικόνα που δημιουργήσαμε, δεκαετίες τώρα, για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα; Σκέψητε κανείς το τραγικό ελληνικό έλλειμμα επιχειρηματικότητας. Σκέψητε κανείς πως οι δεκάδες χιλιάδες απολυθέντες, έφεδροι ή πρώην συμβασιούχοι του ευρύτερου Δημοσίου αλλά και οι εκατοντάδες χιλιάδες νέοι που τελικώς δε θα προσληφθούν σε ένα Δημόσιο που συνεχώς συρρικνώνεται και σε έναν ιδιωτικό τομέα που μαραζώνει από καινοφανή εισπρακτικά και φορολογικά μέτρα θα πρέπει, εξ ανάγκης, και για να επιζήσουν, να γίνουν αυταπασχολούμενοι επαγγελματίες σε μια Ελλάδα που φυλακίζει τους επιχειρηματίες.

Και αν η φράση που άκουσα πρόσφατα από νεαρά παιδιά που συζητούσαν το (ζοφερό) μέλλον τους - «Τι λες, ρε; Θες να γίνεις επιχειρηματίας; Τρελός είσαι; Τους βάζουν όλους φυλακή»-, δε φέρνει ανατριχίλα, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο πρέπει να ακούσει ο νέος επίδοξος επιχειρηματίας για να πάρει το δρόμο της ξενιτιάς και η Ελλάδα το δρόμο που δεν έχει γυρισμό...

*Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΟΔΗΣ είναι εδώ και 20 χρόνια επιχειρηματίας. Δεν έχει ποτέ συλληφθεί



ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΓΟΔΗΣ